

TEKST MONIQUE FLINKER  
FOTO'S RENS HOYENGA



Dat de tuin van Jan en Ali Zoer uit Eemster tot bijvriendelijkste tuin van Drenthe werd verkozen, is niet zo gek. Het 7500 vierkante meter grote landschap is niet alleen een walhalla voor bijen, maar ook voor vlinders, insecten, egels.



Dit zijn ze: de winnaars van de titel 'meest bijvriendelijke tuin'. Eentje in Drenthe en eentje in Friesland. In april luidden de Friese Milieu Federatie, Groei&Bloei en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe de noodklok: er moeten meer bijentuinen als deze komen!

# BIJENPARADIJS IN BOERENTUIN



Ooit, als klein jochie, had Jan al eens een bijenvolk. En door de jaren heen bleef de fascinatie. Dus besloten Jan en zijn vrouw Ali jaren geleden om een cursus tot imker te volgen. Ze moesten eigenlijk alleen het examen nog afleggen, maar toen werd Jan erg ziek van twee bijensteken. Hij bleek allergisch te zijn. Op doktersadvies werden de aangeschafte bijenvolken overgedaan aan een andere imker.

Toch weerhield dit het stel er niet van om de tuin zo bijvriendelijk mogelijk te maken. Niet alleen de bijen zijn er welkom, er is voor ieder wat wils. Een poel met kikkers en salamanders, een insectenhotel, egelhotel, nestkasten en zelfs een kast voor een steenuil. Het gras wordt kort gehouden zodat de uil er goed kan jagen. Hij houdt zijn prooi graag in het vizier tussen de korte sprietjes.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Groei&Bloei afdeling Beilen hebben de tuin van Jan en Ali uitgeroepen tot de bijvriendelijkste van Drenthe. De tuin, vroeger het boerenland waar de ouders van Ali hun brood mee verdienden, moet in verbinding staan met het omringende landschap. Dat is hun filosofie. „Wij wonen eigenlijk op een oud esje, dat bij Eemster hoorde”, vertelt Ali een hun zelfgebouwde schuur.

Wanneer het tijd is om een rondje door de tuin te maken, komt de bolderkar tevoorschijn. Kleinzoon Siem laat zich als een koning rondrijden door opa. Zijn neefje Eke stapt liever zelf rond in de tuin. On-



derweg is er genoeg te eten: bramen, aardbeien, druiven en als toetje een peer. Hier en daar ligt al een overrijpe appel op de grond. „Die laten we bewust liggen, voor de insecten”, vertelt Jan.

Het tuinieren is echt een hobby van beiden. Ali is verantwoordelijk voor de bloemenzee aan de voorkant van het huis, Jan verzorgt de groentetuin. Daarvan kunnen ze het hele jaar door eten. De rest doen ze samen. „Mensen die hier komen (de tuin is toegankelijk voor publiek, red.) roepen altijd dat het zoveel werk is, maar voor ons is dit geen werk”, vertelt Ali. Soms staat ze om half vijf 's ochtends op om in de tuin van de zonsopgang te genieten, verklapt ze.

Zo genieten ze ook enorm van

hun tuin. Ooit zouden ze in mei op vakantie met hun camper. Die stond al ingepakt klaar voor huis. Jan: „We maakten nog een rondje door de tuin. Alles stond zo mooi in bloei dat we uiteindelijk toch thuis zijn gebleven.” Overigens gaan Jan en Ali best wel eens op vakantie. „Dan is het daarna weer even een paar dagen de boel bijwerken. Maar het is juist ook mooi om dan weer alle nieuwe dingen in de tuin te ontdekken.”

Ook blijven de nieuwe ideeën komen. Wie weet kunnen we ooit een blote-voetenpad hier maken, denkt Jan hardop. „Alsof we het nog niet druk genoeg hebben”, pareert Ali.

Want tussen al die planten in de tuin ontbreekt er een: de geranium. Jan: „Daar zitten wij echt nog niet achter.”

